

# Mertiza Mail Magazine

## *Light*



### Beste Gasten, Beste lezers

Vlak voor ons vertrek naar Mirtos sturen wij een korte Nieuwsbrief. Geen uitgebreide ditmaal, want de tijd heeft ons een beetje ingehaald. Met andere woorden, wij krijgen hem gewoon niet af, voordat wij in de volgepropte auto stappen. Donderdag 1 maart wordt onze woning in Almere door de eigenaren op ons heroverd. Het plan is om enkele dagen in Oostenrijk op adem te komen en dan door te tuffen en te varen naar Kreta. De winter achter ons latend en het voorjaar begroetend.



**COLUMN: TERUGKIJKEN MET DE SMAAK VAN  
GELDERSE ROOKWORST**

**TOMAAJTJES ZONGEDROOGD IN MINI RECEPTJE**

**GIVE GREECE A  
CHANCE**



# *Light*

## De boekingen voor 2012

Wij zijn blij verrast met nu al zoveel boekingen voor het nieuwe seizoen. Niet eerder in onze geschiedenis konden wij al zoveel bevestigingen meenemen naar Mirtos. Wij hoorden van een reisbureau dat Griekenland nu al behoorlijk in de markt ligt. En dat stemt optimistisch voor het land. Hopelijk zullen heel veel vakantiegangers de weg naar Griekenland vinden. Een economische injectie door het toerisme is goed voor iedereen. En dus ook voor Mirtos, waar wij gelukkig kunnen zorgen voor veel gasten die er eten, drinken en winkelen.

## Wandelen of schilderen

De wandelvakantie van 20 – 27 april gaat definitief door. En je kunt je overigens nog steeds opgeven hiervoor. Dat is leuk nieuws, ook voor Angela, die dit jaar weer veel wandelingen hoopt te maken. Zij is vanwege een speciale cursus in Oostenrijk Europees gekwalificeerd. Gefeliciteerd, Angela! Zij hoopt rond de 16<sup>e</sup> maart in Mirtos terug te keren. En wij hebben geweldige plannen samen, wellicht met een buitenlandse partner. Mirtos wordt een echt wandeldorp. Het schilderen met Victor Benckhuijsen, de zogenaamde Chaosweek, gaat niet door. Er is te weinig belangstelling, maar we houden het vlammetje brandend.



## Wat gaat Sacha doen?

Na vier seizoenen ons bijzonder te hebben geholpen, waarvoor wij hem heel dankbaar zijn, heeft Sacha besloten in Nederland te blijven. De Mertiza staf moet het in het vervolg helaas zonder hem doen. Het zijn privé redenen, die wij zeer goed begrijpen en respecteren. Wij weten dat velen van jullie hem zullen missen, net als wij. Wij wensen hem alle goeds toe! En wij bedanken hem voor zijn geweldige inzet!!! Janja zal voor een deel zijn plek innemen. Zij kent Mertiza inmiddels op haar duimpje en ook de winkel is bij haar in goede handen. Verder zullen wij hulp krijgen van enkele mensen die op afroep beschikbaar zijn. Het goede nieuws is verder ook, dat Maria bij ons blijft. Hoera!!

## Een periode van verliezen

Helaas hebben wij in de eerste twee maanden van dit jaar afscheid moeten nemen van drie bijzondere mensen. Allereerst onze vriendin Rebecca, die iets langer dan ik, in Mirtos heeft gewoond. Ik heb haar vorig jaar juli naar Nederland terug moeten brengen, vanwege haar gezondheid. In 2011 kwam zij in Mirtos al niet veel meer buiten, maar de gasten die langer bij ons waren, zullen zich haar wellicht goed herinneren.

De echtgenoot van een goede vriendin die in Mirtos een huis heeft, ontviel ons een week later. Afgelopen oktober zijn zij getrouwd en dat werd ook nog in geheel Kretenser sfeer overgedaan in Mirtos. Dit geluk heeft helaas maar heel kort geduurd.

En of dat niet genoeg was kregen wij het bericht dat Jorgos de taxichauffeur uit Ierapetra, die velen van jullie op zijn hulpvaardige en charmante manier vervoerde van de luchthaven naar Mirtos en omgekeerd aan een hartinfarct is overleden. Altijd vriendelijk voor de gasten, maar ook voor ons. Drie bijzondere mensen, alle drie verbonden met Mirtos. Als wij daar zijn zullen wij voor hen een kaars branden, als teken dat wij ze niet vergeten.



# GIVE GREECE A CHANCE

## Griekse bedrijven willen af van vooroordeel

„Geef Griekenland een kans.” Onder dat motto adverteren Griekse bedrijven zaterdag in enkele Nederlandse kranten. Ze vinden dat Grieken „als hardwerkende burgers die trouw hun belasting betalen” onverdiend een stereotiep etiket krijgen opgeplakt. „Wij zijn Europeanen die een constructieve rol willen spelen binnen Europa. We hebben heel wat opgeofferd. We zijn bereid om nog meer te doen.” De adverteerders willen daarom „de steun en de ademruimte krijgen om deze vicieuze cirkel te doorbreken.”

Voor de NOS-radio zei een van de initiatiefnemers, John Olympios van een Grieks pr-bureau, dat de advertentie vooral bedoeld is om het beeld van de „geen-belasting-betalende, luie Griek” te willen weerleggen.

Belastingverhogingen, verlagingen van pensioenen en lonen hebben een dramatische impact op het leven van elke Griek, valt in de advertentie te lezen. „Met een focus op structurele hervorming maken we kans om een nieuw Griekenland te creëren.”

De advertentie verschijnt ook in andere landen. In het Engels luidt de slogan: All we are saying is give Greece a chance. Dit naar het lied Give Peace a Chance van John Lennon.

## Mirtos en Mertiza in de media

Wij kregen van Gerry uit Almere een tip over een interview dat afgelopen zomer in Mirtos is opgenomen door de regionale televisie van Kreta. Ik mocht daar mijn verhaal doen over het toerisme in ons dorp en ook aangeven wat de meerwaarde van Mirtos is. Meerdere mensen zijn geïnterviewd, zodat het een feestje van herkenning is. De Grieks sprekenden onder jullie kunnen weer even oefenen.

kijk op <http://www.youtube.com/watch?v=reyEusC0NiM&sns=em>

Of anders zoeken naar: **TOYRISTIKH KINHSH STO MYRTOS**



En dan is er een korte impressie verschenen op YouTube van Villa Mertiza en Aleikos Panorama. Het zijn beelden die gefilmd zijn door Sonja ter Laag, die ook de beelden heeft gemaakt voor “Mirtos the Movie”. <http://www.youtube.com/watch?v=xSE3qyTwPtE>. Wij hadden niet heel veel materiaal, zodat het echt een kleine impressie geworden is. Wij hopen dit jaar wat meer te kunnen filmen, ook van het interieur van onze accommodaties.



De volgers van Songfestival Baku2Almere, het concert dat wij op 19 februari in Almere hebben georganiseerd, kunnen een verslag zien dat gemaakt is door Omroep Flevoland.

<http://www.youtube.com/watch?v=tT3Kyb9iVlo> Daarin ook een stukje van het optreden van Nick Teunissen, die mijn liedje heeft ingestuurd en gezongen.

Het liedje is overigens opnieuw opgenomen en langer gemaakt.

<http://www.youtube.com/watch?v=hUMLHFCqptE>

En tenslotte is het leuk te vermelden dat Mirtos The Movie, die nu 1 jaar op YouTube staat, op weg is naar de 10.000 bezoekers. Althans deel 1. Deel 2 heeft er rond de 5.000.



## Een Menuutje van de maand

### *Tapenade van zongedroogde tomaatjes:*



Neem 1 pot zongedroogde tomaatjes op olie, 1 teentje knoflook, 125 gram zachte geitenkaas, en een flinke handvol gesneden verse bladpeterselie. Doe dit samen in de keukenmachine. Je kunt natuurlijk ook alles met de hand heel fijn snijden en knoflook uitpersen, en door elkaar prakken. Op smaak brengen met zout en peper en eventueel wat citroen. Is nog vrij lang houdbaar in de koelkast.

## kollumpie

### **Met de smaak van rookworst**

Iedere morgen de krant in de bus en deze lezen bij het ontbijt met voorgesneden boterhammen. Exact op tijd het huis verlaten, want er is een afspraak om exact twaalf uur. Doorrijden en de claxon gebruiken omdat je er langs wilt. Oeps!! Kans op 300 euro boete. Mag niet in dit land. Nieuws op de autoradio: 14000 mensen op een klaaglijn: De "tegenpool" is geboren. En een leider wordt verjaagd door zijn eigen mensen: leve de a-sociale media. Drukte om privacy in de gezondheidszorg: Een ijdeluiterige neurloog wordt het oranje voor de ogen en een tv producent gaat vanwege een ziekenhuis op zwart. Voor thuiskomst even naar de supermarkt: Boerenkool met inferieure Unox Biologische rookworst. (Volgens Vara's "Kassa") Thuis stampen en eten met een Monatoet als nagerecht. En dan nogmaals inkopen doen. Zeven dagen per week is alles open. Een groot warenhuis met de kreet: "Ik ben toch niet gek" verkoopt graag verpakkingen die zelfs met een schaar niet open te krijgen zijn: Ik word gek.

Zomaar wat gedachten bij het land dat we verlaten. Straks en een eind verderop in Europa: Toeteren bij iedere auto die ik tegenkom. Vooral die van Bulgaren en Roemenen en dan vriendelijk zwaaien naar deze Oost Europeanen. Lekker te laat zijn: Mijn vriend de tijd begroet ons. Bij de doe-het-lekker-zelf winkel schroefjes per ons in een snoeppuntzakje en bij de slager een worst die biologisch is, of niet, maar wel naar worst smaakt. En als we in het ziekenhuis moeten zijn hoeven we ons geen zorgen te maken over onze privacy. Die is er niet.

Van totale orde, naar een land waar iedereen zijn eigen ding doet. Hier noemt men dat chaos. Daar heet dat: Systeem. Wat zullen we er tegenkomen? Als het land zich nu moet schikken naar het rolmodel Noord Europa? Ze zijn toch niet gek? We gaan het zien.

Maar wat waren het in Nederland leuke maanden. We schikten ons naar de oer Hollandse regels. We leefden als Nederlanders. We kleedden ons als winterbewoners in een koud, maar ook lekker warm land. En over een dag of tien zijn wij nog steeds de jongens van De Wit, maar dan in een ander decor, een ander temperament, een andere mores. En zullen daar, hoe heerlijk ook, dat dagelijkse krantje missen, de opwindende van het nieuws, de stampot met worst. Maar we krijgen er veel, heel veel voor terug.

TOT DE VOLGENDE **VOLVETTE** NIEUWSBRIEF *Maria, Siemon, Janja en Dick*