

Nieuwsbrief van juni 2010

concerten
**MAKRI
GIALOS**
24 – 29 / 6

HOOGSEIZOEN VLUCHTEN VANAF € 174,- vanaf Keulen. Ook augustus lage prijzen



Beste gasten.

In deze tijden van crisis kun je soms wel een opsteker gebruiken. Wij zijn woensdag op de hoogte gesteld van het feit dat wij de winnaar zijn van de Zoover **Recommended 2010 Award**!! Ta ta! Zo werd het ons meegedeeld:

Zoover Recommended 2010

Zeist 27 May, 2010

Dear Sir/Madam,

I would like to congratulate you on behalf of the entire Zoover team on winning the Zoover Recommended certificate 2010



Dit betekent dat wij opnieuw een sticker op onze deur krijgen en ook nog eens certificaat in een mooie lijst en we kunnen aan de deurknoppen ook een labeltje hangen dat wij deze prijs hebben verdiend.

Wij willen hierbij alle gasten die een beoordeling hebben gestuurd hartelijk bedanken. Wij weten dat steeds meer mensen zich bij de keuze van hun vakantie laten leiden door de beoordelingen op www.zoover.nl

Wil je alsnog een beoordeling achterlaten over onze accommodaties, dan ben je uiteraard hartelijk welkom. Ik merk ook dat de beoordeling van Mirtos nog best wat kan worden aangevuld. Maar voel absoluut geen enkele verplichting. Wij zijn dus heel blij!

WAT DENKEN DE MENSEN OVER GRIEKENLAND?



De beeldvorming rond Griekenland baart ons, ondanks het heugelijke nieuws over de Award, grote zorgen. Wij horen van onze gasten, die thuis zeggen dat zij naar Kreta gaan, of daar juist geweest zijn, opmerkingen als: Is dat wel ok? Is het er veilig? Wij hier, begrijpen niets van die gedachten. Ik verwijs je graag naar mijn column van deze maand. Wat duidelijk is, is dat Griekenland juist nu alle hulp nodig heeft. Het grootste product van het land is toerisme. 20% van de bevolking werkt deels of geheel in het toerisme. Vandaar dat ik op onze website een korte verklaring heb gegeven over de toestand op Kreta in 2010.

Druk maar even op de button laatste nieuws Kreta 2010. Daarin vertellen wij hoe het hier, volgens ons, is. Het schrikbeeld van Griekenland is dat de luchthaven er uitziet als op deze foto. Wij dragen ons heel kleine bescheiden steentje bij aan het toerisme in dit zo mooie land. Wij hopen dat het werkt.



Wij hebben deze week 33 gasten uit Noord Nederland. Lezers van De Leeuwarder Courant en het Dagblad van het Noorden zijn bij ons te gast. Deze reis wordt in opdracht van deze twee grootste noordelijke kranten georganiseerd door Surprising Holland. Dit bureau is gespecialiseerd in groepsreizen en zakenreizen, al of niet voor de fun. Jarenlang zijn de lezers van de kranten al op Kos geweest. Dit keer hopen wij hen de schoonheid van Kreta te kunnen laten zien. Het Mertiza Team is niet alleen gastheer/gastvrouw, maar dit keer ook full time reisleiding. Het is reuze gezellig.

**WIJNTJE? PARAKALO!!**

Een van de bezoeken van deze groep betreft de Winery van de familie Lyrarakis. Een Griekse wijnboer en zijn Nederlandse vrouw Joke. Angela is vorige week met oud gasten van ons daar geweest en is wild enthousiast over de ontvangst, de uitleg en ook de sfeer van het bedrijf. De komende week gaan we de wijn daar eens lekker proeven. Waarom vertel ik dit? Omdat het leuk is te weten dat je driemaal per week daar een kijkje kunt nemen. Het ligt in Alagni ongeveer een uur rijden vanaf Mirtos richting Heraklion. De weg binnendoor. Als je hier bent, kunnen wij altijd een afspraak maken.



Siga to Krasi speelt 9 juni weer in Assen in Restaurant Delphi Nieuwe huizen 11. Vanaf 19.00 uur!

klassieke en volksmuziek op Zuidoost Kreta.

Vorig jaar hebben wij al eens iets verteld over een Noorse mijnheer met een goed gevulde portemonnee, Gunnar Strømsholm, die geweldig goede, klassiek geschoolde, musici naar Makri Gialos haalt om daar optredens te verzorgen. Het heeft een steeds langer wordende traditie. Je zie mijnheer Gunnar hieronder op een foto. Dit jaar opnieuw haalt Mr. Strømsholm allerlei grote virtuozen uit o.m. Noorwegen, Spanje, Zweden, Italië en Griekenland naar Zuidoost Kreta. En dat allemaal onder de titel:

Casa dei Mezzo Music Festival

Makrigialos, Crete, Thursday 24th – Tuesday 29th June 2010

Op de website www.casadeimezzo-festival.com tref je het uitgebreide programma aan.

Het programma

Donderdag 24 juni	kinderconcert 19.30 uur	Kinderconcert en Griekse muziekconcert vrij entree
	Grieks concert 19.30 uur	Alle andere concerten kosten maar € 10,-
Vrijdag 25 juni	avondconcert 21.30 uur	Behalve het Opera Lyric Gala concert, de grote afsluiter.
Zaterdag 26 juni	lunchconcert 13.00 uur	Dit concert komt op € 15,-
	Avondconcert 21.30 uur	
Zondag 27 juni	lunchconcert 13.00 uur	
	Nachtconcert 23.00 uur	
Maandag 28 juni	Lunchconcert 13.00 uur	
	Avondconcert 21.30 uur	
Dinsdag 29 juni	Lunchconcert 13.00 uur	
	Opera lyric Gala concert 21.30 uur	

Hege Høisæter
Noorse Mezzo sopraan



Wij laten de heer Gunnar Strømsholm aan het woord:

**Gunnar Strømsholm is the founder and
organiser of the Casa dei Mezzo Music
Festival.**

Welcome to the 2010 Festival

Gayane Gasparyan & Gunnar Strømsholm
Quite a few festival-goers wonder what it is that I get up
to during the 'low season' of the Festival year.
Well, after a welcome post-Festival Summer break back in
Norway, the Autumn and Winter months here on Crete are
busily spent tending the olive grove and gardens at Casa
dei Mezzo, planning the next season for 'The White
Houses', and then adding the finishing touches to the next
Festival program. Now, after all this, I'm excited to share
with you some of the exciting things that will be happening here in Makrigialos from 24 to 29 June
2010.



It's now 200 years since Robert Schumann was born, and our in-house Trio dei Mezzo, probably
one of the most exciting new Piano Trio ensembles to emerge lately, will perform his Piano Trio
no.1 op. 63. Then Norwegian pianist Sveinung Bjelland will play Fantasie op.17 which will also be
featured on his next CD to be recorded later this year for the Simax label.
There are two more birthday boys this year, Frederic Chopin and Ole Bull. Pianist Apostolos Palios
will play Chopin's 4 Ballades, and violinist Marko Pop-Ristov will bring Ole Bull's 'Herd Girl' to Crete.
After her success at last year's Festival, mezzo-soprano Hege Høisæter just had to come back to
sing Berlioz 'Le Morte de Cléopâtre'. New to our festival this season, coloratura soprano Mari
Eriksmoen will be singing Rachmaninov, and by popular demand baritone Mark Oldfield will be here
again to sing songs by Beethoven, Finzi and Vaughan Williams. Tenor Geir Eikeland, another of our
newcomers, will join our other three singers under the artistic direction of John Lidal for our
Opera/Lyric Gala on 29 June.

After the Festival John Lidal will be bringing his famous Opera Workshop 'Lidal North' to
Makrigialos, and we will be greatly honoured to welcome tutors and singers from all over the world
to our village here on Crete.

Everyone involved in making the 'Casa dei Mezzo Music Festival' come to life each year is now
really looking forward to opening the main doors of Villa Casa dei Mezzo to let the public take their
seats, as it's our public we're here to entertain, and in the best possible way we know how.

With best wishes,

**LIEFHEBBER? Kom dan een week of 11 dagen naar Mirtos
Dan kun je voor 495,- p.p. hiervan heerlijk genieten.
Vlucht, verblijf, autohuur en drie tickets naar keuze,
Vertrek af Amsterdam op 23 juni en terug op 30 juni
Of**

Vertrek af Keulen op 21 juni en terug op 2 juli prijzen zijn op basis van 2 personen per studio!

495,-

De Telegraaf Bedankt

Hoe hulpvaardig was de krant van wakker Nederland. Met de overal bekende **CHOCOLADELETTERS** werd Griekenland in een hoofdartikel in het zonnetje gezet. Dus ook in Griekse tijdschriftenwinkels en kiosken was zichtbaar en leesbaar dat de Telegraaf Griekenland bedankte. Bedankte? Het is goed dat Grieken over het algemeen geen Nederlands lezen. Noch de vette kapitalen van 's lands grootste ochtendblad, noch de lettertjes die eronder staan. Beter gezegd, **VOORAL** die kleine lettertjes die eronder staan. De tekst. De inhoud. De intentie.

column van de maand

De krant verweet Griekenland er de oorzaak van te zijn, dat de prijzen in Nederland waren gestegen, de kosten van levensonderhoud omhooggegaan. Nu ben ik geen econoom, dus ik kan ook niet echt hard maken dat dat niet zo is. Maar de schrijver van dit artikel vond het nodig Griekenland neer te zetten als een bananenrepubliek, een derde wereld land. Met boeven, belastingontduikers, nou ja, een land waar je vooral niet naar toe moet, wil je vertoeven in de beschaafde wereld. **CHOCOLADELETTERCYNISME**. In dezelfde krant wilde een andere redacteur of columnist even iets afrekenen met PvdA lijsttrekker, Job Cohen. Die werd in een commentaartje vergeleken met een Griek. Nou, dat deed niet onder voor een schurk, een onderontwikkelde. Een vreselijke aanslag op goed burgerschap, nml. het keurig betalen van belasting. Strooier, big spender.

Omdat hele volkstammen zich door het geluid van een **PRIVE**  iedere morgen laten wekken wakkere krant op de mat, mogen wij dus concluderen dat er doelbewust is gewerkt aan de negatieve beeldvorming rondom Griekenland. Een **PRECISIEBOMBARDEMENTJE**. En, helaas je merkt het. Het werkt. Hoe? Gasten van ons waren teruggekeerd in Nederland. Waar ze op vakantie waren geweest. Kreta. Kreta? Was dat niet eng? Men had in het bekende ochtendblad gelezen dat er nog net geen negatief reisadvies was afgegeven, maar blijkbaar was het toch doodeng. Waar **ROOK** is, is **VUUR**, toch?

In Athene kun je gewoon rondlopen. Er is zo nu en dan een staking. Allerlei sectoren doen dat wel eens op zijn tijd. En niet eens onbegrijpelijk, als je weet dat de salarissen niet stijgen, maar veel eerder zakken, terwijl het levensonderhoud duurder wordt. Hoe dan ook, de vakantiegast, de toerist loopt gewoon lekker over de Plaka, bezoekt de Akropolis en drinkt zijn Frappeetje of zijn Ouzaki op ieder willekeurig terras.

Op Kreta, waar wij in Mirtos ons hotelletje runnen, is alles open, gaat het gewone leven zijn gang. Daar wordt de toerist niet anders dan andere jaren benaderd. Op zijn Kretens. Vriendelijk en gastvrij. Ja er was tot twee keer toe een staking. En tegen een aswolk uit IJsland kon vanaf 5.000 kilometer weinig worden gedaan. Maar de vulkaan is gelukkig op **RETOUR**. Griekenland niet. Grieken zijn trots. Ze weten donders goed, dat Griekenland niet zonder zonde is. Wie is De telegraaf dan om de eerste steen te werpen. Men begrijpt dat de bezuinigingen nodig zijn. En het zou helpen als anderen in Europa zouden begrijpen dat dit in het leven van de heel gewone Griek ernstig ingrijpt. Vooral bij de mensen met de lage inkomens. Nee, men is hier niet op zijn retour. Men is in de **AANVAL**. Tegen de crisis. Minister Katseli van Economische zaken wil in 2 jaar de zaak op orde hebben. Zodat men niet meer spreekt van een Grieks drama, maar van een **GRIEKS WONDER**. Hoop en optimisme. Daar heeft Griekenland heel wat meer aan, dan spot en cynisme, zoals de Telegraaf heeft gedaan. Stelregel: *Liever de olijfolie van de Grieken dan de azijn van De Telegraaf.*

Griekenland is een van de broeders/zusters in de Europese familie. Buiten de pot gepiest? Ja en misschien iets harder dan andere landen, maar alle leden hebben wel wat boter op het hoofd. Hebben wij niet allemaal boven onze stand geleefd? Zo'n broeder/zuster praat je niet de put in, die help je. Stimuleer je. Het belangrijkste product van de Griekse economie is nog steeds het toerisme. Dus hoe stimuleer je die? U bent van harte welkom. Bij

ons, dat zou leuk zijn. Maar ik bedoel meer: overal, waar die geweldige zon schijnt, dat water blauw is, de muziek je blij weemoedig maakt en de mensen je het gevoel geven dat je welkom bent. Gewoon om wie je bent en nu en de komende jaren ook, omdat je daarmee een bijdrage levert aan het herstel. **EN DAAR IS NIETS MIS MEE.**

vanaf 174,- retour

 **TUIfly.com**
Ihr Flug-Reise-Portal

TUI FLY KAMPIOEN BETAALBARE VLUCHTEN

Tot onze verbazing kun je echt zeer betaalbaar vliegen, ook in

bepaalde perioden in het HOOGSEIZOEN. Voorbeelden:

2 – 18 juli slechts € 174, 9 – 23 juli slechts €181,-

2 – 16 juli slechts € 191,- 12 – 26 juli slechts €261,-

19 – 26 juli slechts € 302, 25 juli – 8 augustus € 302,-

1 – 15 augustus € 302,- 6 – 27 augustus € 302

Je vliegt vanaf Keulen. 13 – 30 augustus € 250,-

Kinderen krijgen ook nog een lagere prijs!

Luchthaven Keulen makkelijk bereikbaar. En men helpt je via de website ook aan een goede routeplanner vanaf je huis. Ook in de Nederlandse taal. **INDERDAAD: Wat ze zeggen:**

Keulen Bonn Airport so simple

OKTOBER EEN MUZIEKFEESTJE MET TRIO XENIA IN MIRTOS VANAF 10 OKTOBER – 17 OKTOBER

De Nieuwsbrief moet nu de deur uit. En ook Siemon is even de deur uit. Wij hebben op dit moment de lezers van het Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant te gast, zoals ik al schreef, dus regelt Siemon ondermeer de diners bij de verschillende restaurants.

Ik kan aardig koken, al zeg ik het zelf. Gekookte aardappelen, karbonaadje en diepvries spinazie zijn bij mij in goede handen. Een mooi Mona Toetje als dessert en vervolgens een kop overheerlijke Senseo Crema met een Hassebassie en iedereen is Dick Tevreden. Siemon is de specialist op het gebied van oriëntaalse maaltijden, buitenissige happen en papillenverwendagen. Maar hij is er even niet. Dat zei ik al.

Omdat wij jullie toch niet geheel willen teleurstellen, immers, menigeen kookt direct ieder gerecht dat wij in onze Nieuwsbrieven publiceren, geef ik nu het recept van mijn overheerlijke

Dicks lekkere diptip

Tiro komt van Tyri. Kaas. En als wij het in onze Nieuwsbrief uit Griekenland over kaas hebben, dan bedoel ik Feta Kaas.

De basis is een ordinaire Tzatziki. Even de ingrediënten:

Griekse Yoghurt. (Even bij de Lidl halen, stuk goedkoper)

Komkommer

Knoflook

Olijfolie

Eventueel wat mint

Bereiding

Raps de komkommer, maar niet helemaal, anders is de Tzatziki te komkommerig. (Geen Tzatzikomkom!)

Laat dit uitlekken in een zeef en

help het uitlekken een beetje door er wat zout op te doen.

Na een uurtje de komkommer door de yoghurt roeren. Doe er wat lekkere tenen knoflook bij en meng er ook wat olijfolie door. Eventueel aan te vullen met wat fijngesneden mint. Dat laatste is niet noodzakelijk.

Wat maakt de Tzatziki nu tot Tirosalata?

Ingredienten extra:

Die Feta kaas

Lepeltje Sambal.

Prak een lekkere hoeveelheid fetakaas door je Tzatziki en doe er een mooie theelepel SAMBAL BIJ?!

DIPZE!!

Dit was'ie dan, de Nieuwsbrief van Juni. Een heel mooie maand gewenst van het gehele MERTIZA TEAM.

TIROSALATA

