

NIEUWSBRIEF JANUARI 2009

Beste Lezers van de Nieuwsbrief,

Hopelijk is de start van het nieuwe jaar jullie allemaal goed gekomen. De ernst van alle dag is waarschijnlijk weer terug. Bij wie niet?

Deze nieuwsbrief bevat allerlei leuke en soms ook minder leuke weetjes. In ieder geval zeer gevarieerd. Wij hebben een aardige aanbieding, introduceren lekkere koffie in Mirtos, zochten natuurlijk weer mogelijkheden voor betaalbare vluchten en vertellen van alles over lustrumactiviteiten, onze bezoeken aan vakantiebeurzen en vergeten ondertussen niet het aankomend leed der Grieken te vermelden. In Meppel, onze tijdelijke woonplaats, ratelt een actieve laptop, krijgen wij weer o zo leuke E-mails binnen, hebben we telefonisch en per mail, prettige contacten met oud gasten en mensen die geïnteresseerd zijn in Mirtos. Kortom, we blijven met dat heerlijke plaatsje bezig. En voor jullie hopen we dat deze Nieuwsbrief even een moment van terug meimeren zal zijn. Hoe dan ook: Veel leesplezier gewenst.

MERTIZA LUSTRUM NIEUWS:

Alle boekingen tot 28 februari krijgen een leuk kado:
In plaats van 19,95



5 EURO

Per boeking
krijgen alle gasten,

die voor 28 februari bij ons een
vakantieboeken, een
jaarabonnement op Griekenland
Magazine voor slechts 5 EURO !!!
4 edities boordevol Griekenland/
Cyprus informatie!

(heb je al geboekt, meld ons als je van
deze aanbieding gebruik wilt maken!)

De nieuwe folder is uit.

Dankzij de geweldige hulp van onze vaste
drukkerij FEAD in Soest, kunnen wij dit 5^e
seizoen, ons eerste lustrum, starten met een
nieuwe folder. Wij zijn er groots op.
Ontwerper Aard de Kruijff heeft een nieuw
model ontworpen met zes pagina's in een
bijzonder formaat. Wij moesten ook wat

anders, want onze activiteiten hebben zich inmiddels aardig uitgebreid. Denk aan ons
Buitenverblijf Dakanari en de drie nieuwe appartementen Aleikos Panorama.

Wij kunnen de folder hierbij niet laten zien. Even een mailtje met je adres en wij sturen er
eentje of meerdere op. Leuk voor jezelf of voor iemand die wellicht interesse heeft in Villa
Mertiza of een van de andere accommodaties.

MERTIZA LUSTRUM NIEUWS:

WANDELVAKANTIE 5 - 12 APRIL



Vorige maand maakten wij er al melding van. Wij hebben een meer dan fantastische week voor wandelliefhebbers. Samen met gids Angela kom je op plaatsen waar je anders nooit zou komen. De prijs is 675 Euro per persoon. De prijs is inclusief vlucht, transfer van Heraklion naar Mirtos v.v., transfers naar de wandelingen, logies en ontbijt. Dit op basis van 2 personen per studio.



Je kunt nadien ook nog een weekje bijboeken om uit te rusten. De opgave is voor eind januari. En ook hier geldt de aanbieding van het jaarabonnement op het Griekenland Magazine.

nieuw in 2009

EN DAN IS ER - IN 2009 - KOFFIE



Altijd dat kopje NES. Als wij onze gasten een lekker kopje Senseo geven, dan zijn velen daar wel erg blij mee. Daarom kun je vanaf 2009 in Villa Mertiza een Senseo apparaat bij ons huren. Het komt op €10,- per week, inclusief een pakje pads -18 stuks. Je kunt bij ons altijd extra pads kopen. maar ook je eigen favoriete smaak meenemen, bijvoorbeeld Decafé.



In de receptie is vanaf 2009 ook voor de gasten op het terras een kop koffie of thee te maken. Deze service komt naast de bekende koelkast met het zelfhulp - opschrijfsysteem.

VAKANTIEBEURS
de wereld aan je voeten



Jaarbeurs Utrecht
14 - 18 januari 2009
BEZOEKERS

Vakantie 2009

Onlangs hebben wij twee vakantiebeurzen bezocht. De eerste was in Oslo. Daarover straks iets meer. De tweede was de vakantiebeurs in Utrecht.

Beide beurzen geven ons de indruk dat de mensen toch massaal op vakantie denken te gaan. Vooral in Utrecht kon ik over de koppen lopen en het was nog maar donderdag, de tweede dag van de beurs. De verwachting is dat de verre bestemmingen misschien wat minder zullen lopen. Maar Nederland en de Europese bestemmingen blijven volop in de belangstelling staan. Het tweede goede bericht lasen wij in de Volkskrant. De gigantische prijsverhogingen van vluchten worden aardig teruggedraaid. Daar profiteren vooral de mensen van die in het voor- en najaar op vakantie willen. Zo zie ik bij www.sunweb.nl vluchten vanaf 309 Euro. En dat is zeker niet duurder dan vorig jaar.

Messen for deg
som **elsker å reise**
8.-11. JANUAR 2009

REISELIV
Norway International Meeting & Travel Fair

Door onze Noorwegentrip is deze Nieuwsbrief dus verlaat. Excuses daarvoor.



Oslo was een feestje

De vakantiebeurs van Noorwegen was een stuk kleiner dan die van Utrecht en het aantal mensen was navenant. Maar er heerste wel een heel prettige, relaxte sfeer. Wij wilden naar deze Reise Liv Messe om onze gasten van 2008 te ontmoeten en Mirtos en Villa Mertiza onder de aandacht te brengen. Het werd een heerlijk weekend, mede dankzij onze (muzikale) vrienden Theo, Sandra, Jur, Marjolein en Boris, die in verschillende

gezelschappen in Nederland en Griekenland Griekse muziek spelen. Zij wilden graag mee en hebben behoorlijk van zich laten horen. Op zaterdag de 11^e januari speelden zij op de Griekse stand en zondag de 12^e in Restaurant Zorbas in Oslo. Daarnaast hebben Siemon en ik gesprekken gehad met aanbieders van reizen vanuit Noorwegen naar Griekenland. Hopelijk mogen wij ook dit jaar weer een mooi aantal Noorse gasten ontvangen. En wil jij in plaats van Griekenland eens iets totaal anders? Dan is Noorwegen een aanrader. Zeer prettige mensen, een mooi schoon land, alleen houd je bij appelsap, want iets van sterkere aard is er onbetaalbaar.



Rookpluim

Noorwegen is, net als Nederland rookvrij. Dus als je, zoals wij, van nicotine houdt en je moet die liefde regelmatig bedrijven, dan moet je naar buiten. IJskoude verslaving, zeker in Noorwegen. Dus ook op de Reise Liv Messe, de vakantiebeurs, was roken uit den boze. Je moet je voorstellen dat de Griekse stand een soort binnenruimte had, afgeschermd door een ondoorzichtige witte wand van stof met daarop foto's gedrukt. (zie hierboven) Daar stond een koffiezet apparaat en waren de dozen met folders opgestapeld. Toen wij na een rookpauze terugkwamen en wij liepen richting de Griekse stand, wees een van de muzikanten op de stand. "Er is een nieuwe paus, een nieuwe patriarch"!! En ja hoor, wat nergens op de beurs voorkwam, in de Griekse stand steeg een sigarettenwalm omhoog uit een soort witte schoorsteen.

Wie denkt dat Griekenland na 1 januari 2010 zich massaal aan een nieuwe anti rookwet houdt, zou in Oslo het antwoord hebben gevonden. Lees verder over roken in onze column.



Vliegveld Weeze, een mooi en goed bereikbaar vliegveld

Onze vlucht naar Scandinavië ging met Ryan Air vanaf vliegveld Weeze. Tot voor kort had dit vliegveld nog de naam Niederrhein. Het is een mooie airport, goed overzichtelijk en een beetje vergelijkbaar met Rotterdam airport. Wij vonden het er prettig. En het is heel goed bereikbaar. (Redelijk dicht bij Nijmegen) Vanaf deze luchthaven zijn vanaf dit jaar de Duitse chartermaatschappijen Hamburg International en Condor actief met vluchten

naar Heraklion. Wij hebben de vluchten bekeken. Zij zijn zeer redelijk qua prijs en soms zelfs goedkoop. Als je de website van het vliegveld even aanklikt, kun je zien hoe je Weeze het beste kunt bereiken. www.airport-weeze.de

Slecht nieuws uit Mirtos

De eigenaar van het sieradenwinkeltje Siga siga, naast de bakkerij, de uit België afkomstige Peter, is tijdens zijn reis in Azië overleden. Hij had in Mirtos een aardige groep vrienden die hem bijzonder zullen missen. En wij missen een aardige collega. Wij wensen zijn nabestaanden alle sterkte toe.

Makka, Maria en haar gezin terug naar Georgië.

Jarenlang stond Makka, die in Mirtos meestal Maria werd genoemd, in de keuken van Hotel Mirtos. Zij kwam iedere dag voorbij, soms alleen, soms met dochter Miriam, omdat zij even verderop in Mirtos woonde. Een bijzonder lieve vrouw, op wie Siemon, Paul en ik zeer gesteld zijn. Zij heeft samen met haar man Jorgos besloten terug te gaan naar haar geboorteland Georgië. Hopelijk zal het gezin daar een goed leven kunnen opbouwen. Makka kan wellicht nu iets doen met haar artsenopleiding en zij hebben daar ook een huis, dat eventueel later zal kunnen worden gebruikt als hotel of gastenverblijf. Wij wensen Makka, Jorgos en Miriam alle goeds! Het is een kleine wereld. We hopen hen nog eens terug te zien.

Aleikos Panorama wordt anders dan andere

Waarom hebben jullie deze accommodatie erbij genomen?



Het heeft allereerst te maken met een gebrek aan plaats, als wij in Dakanari Buitenverblijf kleine groepen herbergen. Dan is er extra ruimte nodig. Maar ook voor het uitzicht. Er zijn gasten die graag een wat ruimer uitzicht willen, maar die niet 's avonds via een slecht begaanbaar ezelspaadje omhoog willen om van een Panoramisch uitzicht te genieten. Wij gaan in maart Aleikos, dat er zeer verzorgd, maar ook wat saai uitziet, schitterend aankleden en van veel meer

kleur voorzien. Wij hebben bijvoorbeeld inmiddels heel mooie kleurrijke spreien aangeschaft, die de ruimte al meer cachet zullen geven. Er komen meer verlichting en bijzondere afbeeldingen bij. Ook de keuken krijgt alles wat je in je vakantie nodig hebt. Maar Aleikos heeft nog iets anders, wat het bijzonder maakt:

ALEIKOS PANORAMA FAMILIEHUIS

Je kunt als familie het gebouw min of meer afhuren. Dan heb je het gebruik van 3 appartementen voor een groep van ongeveer 13/14 personen. En in april kan dat al voor 1200 Euro per week.

Plaatjes kijken

Wil je graag wat meer foto's zien van Mirtos? Of wil je anderen laten kennismaken met het dorp, de omgeving of onze Villa? Ga dan naar: www.mijnalbum.nl/Album=Q7G648HS
Daarop hebben wij meer dan 50 foto's gezet. Even dromen, terwijl de kachel op tien staat.



SUNWEB REDELIJK GEPRIJSD

Sunweb heeft op dit moment zeker buiten de schoolvakanties goed te betalen vluchten. Je kunt contact met hen opnemen door te bellen 0900 0290 of hun website te bezoeken www.sunweb.nl

JUNI AANBIEDING TWEE WEKEN MET EEN 5 X 5 AANBIEDING

eerste lustrum

Bij vertrek tussen 31 mei en 5 juni

Twee weken Studio	€ 555,-	(voordeel € 45,-)
Twee weken Appartement	€ 55,- korting	(voordeel € 55,-)
Ontbijten	€ 5,55 per dag	(voordeel € 1,45 per ontbijt)
Auto twee weken	€ 55,- korting	(voordeel € 55,- per 2 wkn.)
DVD speler	€ 5,- per week	(voordeel € 10,-)

En een lekkere fles MERTIZA PENDE (=5) wijn, rood of wit.

Vluchten in juni dit moment voor rond de 380 Euro bij www.sunweb.nl of www.corendon.com

column

GRIEKENLAND ZOLANG ER VUUR IS

Als een Grieks meisje wordt geboren, stijgen de rookpluimen op uit de baarmoeder. Is het een jongen, dan kan geen mens in de verloskamer nog een hand voor ogen zien.

Een Griek rookt. Dat doet hij als hij opstaat en naar bed gaat en bij alle handelingen er tussendoor. Is er een probleem? Dan steekt hij een sigaret op om er eens rustig over te na te denken of om er luidkeels over te discussiëren met zijn mede Griek. Die is inmiddels al halverwege een peuk en anders wordt er hem eentje aangeboden. Tussen de vaak grote, grove boerenhanden beleeft de peuk een kortstondig vurig leven. Onrustig ook, want de handen van een Griek zijn onrustig. Een Griekse hand ligt niet deemoedig in de schoot. Een Griekse hand is altijd in de weer, geen seconde de tijd. Er moet gewerkt worden, gepraat, gewezen, een hand moet verontwaardiging uitbeelden, en een ferm oelala verwoorden en... een sigaret vasthouden. Een hand die niet naar rook ruikt (en naar vis...) is niet van een Griek. Of hij moet werkzaam zijn in een parfumerie. Dat soort Grieken zie je, openlijk, zelden.

En nu moet ook Griekenland eraan. Wellicht de laatste in de rij van Europese landen die zich hebben geschikt onder de heerschappij van het nieuwe Rome: Brussel. Alle Griekse rokers wordt een deel van hun eigenheid ontnomen, door in alle openbare gebouwen het roken echt definitief te verbieden. O Athene hoedt u voor nieuwe rellen. Want het zal niet zonder slag of stoot of zonder aanslag of aanstoot worden geaccepteerd door de kinderen van Zeus. Het belastingkantoor kent vele bureaus. Veel Griekse ambtenaren zitten daar tussen acht en twee uur te werken, niets te doen en vooral te roken. Jij als cliënt mag dat niet. Officieel dan. Maar is een belastingkantoor niet de plaats om te discussiëren, het heftig oneens te zijn? Niet de plaats om de handen van verontwaardiging te laten wapperen? En dat dan zonder een sigaret tussen de vingers? Onmogelijk! Dus de fik erin.

De bank, waar het roken officieel overigens allang niet meer mag, gaat over geld. Heb ik nog wat geld, moet ik betalen, kan ik ontvangen? In tijden van onzekerheid moeten lippen zich



kunnen vastzuigen aan de geruststellende werking van nicotine. Dus wordt er gerookt, ook door het personeel en dan nog het liefst onder een bordje "Verboden te roken". Het ziekenhuis. Daar mag het echt niet. Dus daar wordt niet gerookt. Binnen. Buiten lijkt het of het hele pand eigendom is van Phillip Morris. Een bizar tapijt in de kleuren wit, lichtbruin en zwart leid je vanzelf naar de ingang. Het peukenparket. Leg de looper uit voor Hippocrates.



Mijn apotheker in Ierapetra heeft in zijn zaak een toonbank met twee zeer gedienschte Griekse dames die de klanten voorzien van alle mogelijke geneesmiddelen. Zelfs antirook pleisters. De baas zit achter zijn bureau, midden in zijn winkel, om de paparassen door te nemen. En jawel, daar steekt hij menig sigaretje in de brand. Geen Griek die ook maar een fractie van zijn wenkbrauw omhoog tilt.

Ik ben er niet lijfelijk getuige van geweest. Maar ik kan me voorstellen dat tijdens de liefdesdaad de vrouw tegen de kussende minnaar zegt: Agapi, wil je alsjeblieft dat ding even in de asbak leggen.... Als negen maanden later.... Dan..... zie begin van mijn verhaal.

Nu hoorde ik onlangs dat in 2010 de kafeniens rookvrij zullen moeten worden. Als dat wordt ingevoerd heb ik nu een dringend advies: Ga dit jaar nog naar Griekenland. Volgend jaar bestaat het niet meer.

In Griekenland rookt 57% van de Grieken tussen de 25 en 24 jaar en bijna 15% van de Grieken onder de 15 jaar rookt. Verder blijkt dat meer Griekse mannen (50%) dan vrouwen roken (33%) en dat Grieken gemiddeld tussen de 500 en 1000 Euro per jaar uitgeven aan sigaretten. Je hebt dus grote kans dat je een Griek ziet roken tijdens je vakantie. Als je zelf rookt kun je je sigaretten trouwens beter in Griekenland kopen. Een pakje sigaretten kost daar gemiddeld 2,80 Euro.



Volgende maand is het een jaar geleden, dat wij onze gastendag hadden in De Wijk. Het waren twee geweldige dagen. Yvonne en Sandra hebben er uren in de keuken gezeten voor allerlei lekkere Griekse hapjes. Janneke uit Havelthe vroeg onlangs het recept van een van die lekkernijen. Beste Janneke en andere lezers van de Nieuwsbrief, hier de bereidingswijze van een van die kleine gerechten. Met dank aan Yvonne en Sandra

spinaziekroketjes:

voor 6-8 personen.
voorbereiding ca 30 minuten.
kooktijd ca 20 minuten

Ingrediënten:

25 gr boter

zout en versgemalen peper

1 gesnipperde ui

900 gr grof gesneden verse spinazie of uit de diepvries gesneden bladspinazie

150 gr feta in stukjes en alle andere soorten kaas waarvan je nog iets hebt liggen om te raspen

(alleen feta vinden wij te saai!)

3 geklopte eieren

150 gr verkruideld volkoren knäckebröd of als je gemakzuchtig bent volkorenmeel.
olijfolie om te frituren.

Bereiding

Smelt de boter in een koekenpan en fruit de ui in ca 3 min. Voeg de verse spinazie toe en bak de groente in ca 5 minuten op een laag vuur totdat de spinazie gaar is. Neem de pan van het vuur. (Of voeg goed uitgelekte diepvriesspinazie toe, vooral niet te nat).

Voeg de kaas toe, zout, peper en eventueel een beetje broodkruim.

Maak je handen nat en draai kroketten van het mengsel..Wentel eerst de kroketten door het verkruidelde knäckebröd vervolgens door het ei en nogmaals knäckebröd.

Verhit de olijfolie in een diepe braadpan en frituur de kroketten in 5 tot 8 minuten goudbruin.

Wel regelmatig keren en uit laten lekken op keukenpapier. Lekker zowel koud als warm.



De leukste Griekenland site van Nederland en België.

Op de Vakantiebeurs in Utrecht sprak ik met Jorgos, die samen met zijn vrouw Wendy al vele jaren de geweldig informatieve Griekse Gids Site beheren. Wij halen er zelf ook nogal eens wat weetjes uit. Ben je op zoek naar andere bestemmingen in Griekenland dan kun je voor advies bij hen terecht. En als je Cd's wilt bestellen of boeken, dan hebben zij ook goede adressen voor je. Kijk maar eens op www.grieksegids.nl of www.grieksegids.be



HET DAKANARI TEAM

Deze foto is gemaakt vlak voordat wij uit Mirtos vertrokken, afgelopen maand november. Het is alweer twee maanden geleden. Je ziet naast Sacha: Salila, de eigenaresse en bewoonster van Dakanari.

Wij hopen dat het in 2009 een mooi jaar zal worden voor groepen die cursussen, trainingen e.d. daar willen volgen.

Een voorbeeld is de training die Josée Stenvers aanbiedt. Hierover de volgende informatie:





Een zonnige kijk op leven en loopbaan

Wilt u eens **op een geheel andere wijze** uitgebreid stil staan bij wat in uw leven en loopbaan aan de orde is, dan biedt Josée Stenvers - loopbaanadviseur, coach, trainer - u deze unieke kans!

Wat en hoe?

Door intensieve opdrachten, maar ook speelse werkvormen zoals schrijven, zingen en werken met dromen, ontdekt u de essentie van uw vraag m.b.t. dit thema. Dan ontstaat ruimte voor frisse inspiratie en nieuwe perspectieven.

Naast groepsbijeenkomsten is er veel tijd voor het uitwerken van individuele opdrachten, waarin verdieping plaatsvindt van datgene wat in de groep aan de orde komt. Eveneens is er ruimte voor individuele coaching. Een wandeltocht door een imposante kloof (onder leiding van een ervaren gids) kan onderdeel worden van deze week. Uiteraard is er genoeg tijd om te genieten van zon, zee, een wandeling, de Griekse sfeer en het heerlijke eten in de gezellige taverna's

Waarom op Kreta?

Josée vertelt hierover: "Mijn vakantie hier aan de kust, waardoor ik fysiek en mentaal volledig 'opgefrist' was, inspireerde mij enorm. Ik besloot tot dit aanbod om ook anderen een unieke beleving te bieden; deze plek betekent een werkelijke meerwaarde voor een week als deze. De Griekse bevolking is hartverwarmend, het klimaat subtropisch. Het sfeervolle Villa Mertiza, het centrum Dakanari in de stilte tussen de olijfboomgaarden, het boeiende achterland met het Dikti gebergte, de schone lucht en kraakheldere zee: alle ingrediënten zijn aanwezig voor een boeiende én plezierige week!"

Nadere informatie.

Deze week vindt plaats in oktober. De training is van maandag 12 t/m vrijdag 16 oktober 2009.

Een vakantie eraan toevoegen, voorafgaand of na afloop, kan natuurlijk ook!

Voor informatie en contact : www.stenvers-loopbaancoaching.nl

OP BEZOEK BIJ ONZE PAUL IN MITHI

Onze Paul krijgt van gasten vaak vragen als: Waar woon je, hoe leef je, wat doe je zoal, zeker als het winter is. Sinds kort heeft hij een eigen website. Zelf gemaakt, want hij is niet alleen zeer creatief, maar kan ook met de computer uitstekend omgaan. Als je zijn website aanklikt kom je terecht in zijn wereld. En die heeft meerdere, verrassende facetten, zoals wij bij Paul hebben leren kennen.

Een persoonlijke website: www.pavlos-mithi.com

Tenslotte:

Alle goeds voor jullie allen. Tot de volgende Nieuwsbrief. Natuurlijk ook namens Maria, Paul, Siemon en Sacha. Dick.

