

VILLA MERTIZA

Nieuwsbrief augustus 2009

5

OKTOBER AANBIEDING

28 september - 5 oktober of 28 september - 12 oktober
Vlucht vanaf Rotterdam

1-8 oktober of 1 - 15 oktober
Vlucht vanaf Eindhoven/Groningen

Inclusief vlucht + Verblijf Villa Mertiza

1 x gratis ontbijt

Gratis parkeren op luchthavens

Rotterdam, Groningen en Eindhoven

1 week € 499,- zolang de voorraad strekt

2 weken € 599,- boeken tot 15 augustus

(op basis van 2 of meer personen per studio/appartement)

**Oktober in Mirtos is:
De zomer verlengen.
Genieten van zon en
warm water in zee.**



**Mogelijkheden om te
wandelen met of zonder
gids.**

**Alles is nog volop open
in Mirtos.**

Beste lezers van onze Nieuwsbrief,

Ook in Mirtos is het nu hoogzomer. De terrassen en stranden zijn goed gevuld en het weer stelt niemand teleur. De sfeer in het dorp is goed en dat geldt overigens ook voor Tertsá. Zomer betekent voor ons niet echt veel meer drukte, of het moeten de gezinnen zijn met kinderen, die zich overigens uitstekend met elkaar vermaken. Een leuk kluppie guppies. De tuin vormt 's morgens en 's avonds voor een tijdje het ontmoetingspunt, zonder enige overlast, dus is het allemaal uitstekend hiervoor onze gasten en onszelf.

ALS JE NU WILT KOMEN:

**Let op onze website
als je de vluchtprijzen
in augustus wilt weten**



Cursus in Oktober op Kreta

Tussen 11 en 15 oktober is er nog plaats voor de cursus loopbaanbegeleiding van Josée Stenvers. Meer informatie over deze cursus die in Dakanari plaatsvindt: www.stenvers-loopbaancoaching.nl

Het dode plein wordt nieuw leven ingeblazen

Mirtos kent vele leuke hoekjes, die door menig fotograaf is vastgelegd op de gevoelige plaat. Een uitzondering daarop is het plein met het lelijke opvallende, of opvallend lelijke gebouw dat daar staat, met als "uithangbord" een serie vuilcontainers. Niet echt vallend onder "beschermd dorpsgezicht". Daar komt nu verandering in. Het gebouw, dat ooit diende als opslagplaats voor goederen die men nodig had in de tuinbouw, wordt nu opgeknapt en geschikt gemaakt als multifunctioneel centrum. Ik sprak met een van de initiatiefnemers, die me vertelde dat men ook iets wil gaan doen aan het plein zelf. Hij had het over tafeltjes en stoelen. Hopelijk wordt dit stukje Mirtos hiermee in plaats van "Het dode plein", zoals wij dat altijd noemen, een prettige ontmoetingsplaats, die ook de fotografen onder u zal kunnen bekoren.





ZOOVER SELECT

Dankzij de beoordelingen van onze gasten en de hoge waardering die daaruit sprak, is ons een sticker overhandigd waarop vermeld staat dat wij de Zoover Select Award hebben verdiend. Iedereen die ons op www.zoover.nl heeft beoordeeld, hartelijk bedankt. Wij kunnen dan alleen maar zeggen: GA ZO DOOR! Het geeft ons een geweldige publiciteit.

De zee geeft en de zee neemt

Het water van de zee in Mirtos wordt beschouwd als een van de mooiste van Griekenland. En mooi is, dat afgelopen winter de zee daar heeft gegeven. De stranden zijn aanmerkelijk breder dan vorig jaar. Ik

kan me momenten herinneren dat sommige stukken strand slechts een paar meter van de boulevard waren verwijderd. Nu is het lekker ruim. Het heeft menig restaurantbezitter ertoe gebracht er ligbedden en parasols neer te zetten. Deze zijn gratis, mits je bij deze uitbater je drankje en je eventuele hapje bestelt. Het is ook wel een antwoord op de veel te late plaatsing van ligbedden door de pachter van het grote strand, die dit jaar pas begin juni met beddenverhuur begon.

Tertsia heeft dit jaar te maken met die andere eigenschap van de zee. De zee die neemt. Dankzij een behoorlijke golfslag, is Tertsia zo'n drie meter aan de zee kwijtgeraakt. Lambros moest op een dag zijn parasols en bedden uit zee halen. Zodoende liggen de zonzonbedden nu iets dichterbij elkaar. De familie heeft met houten vlonders op het strand het terras uitgebreid. Je kunt er heerlijk genieten van je morgenkoffie of je avondouzo. En Lambros kan er nog steeds bij giebelen.



Dakanari als appartement te huur

Het appartement dat onderdeel uitmaakt van ons buitencentrum is ook voor particulieren te huur. Ben je iemand die echt van rust houdt en wil genieten van de tuinen, het uitzicht en het geluid van de zomerkrekels, dan is dit echt een fantastische plek. Het appartement heeft een heel ruime woonkamer, twee slaapkamers en een prettige badkamer. Rondom het appartement liggen twee terrassen en je mag vrij gebruik maken van de tuin. Een auto is wel noodzakelijk, want je zit 3 kilometer in de bergen. De huur is 575 euro per week. De huur is mogelijk tot ongeveer 10 september.

7 augustus vanaf Munster 15 dagen € 257 retour.



Nu al Sinterklaas of Kerst?



Persoonlijk moet ik er niet aan denken. Schelle kinderstemmetjes die in warenhuizen vertellen dat een oude man met een stoomboot uit Spanje komt. Spanje heeft mij nooit bekoord. En in Bethlehem ben ik nog nooit geweest, daar kan ik niet over oordelen. Maar de kindertjes zingen er, enkele weken later, over met dubbele energie. In het zelfde warenhuis. Maar goed...

Wij kunnen Oosterse dienbladen leveren, als je voor Sinterklaas of Kerst een bijzonder cadeau wil geven. Het zijn de bladen met drie hengsels, die bovenin bij elkaar komen in een ring. Wij kopen ze in in Griekenland en nemen ze mee

naar Nederland. Daar verzenden wij de dienbladen, zodat je deze voor 25 november in huis hebt. Er zijn twee maten. De grootste komt op 55 Euro en de kleinere op 37 Euro, inclusief verzendkosten. Heb je interesse? Mail ons dan, zodat wij je bestelling kunnen plaatsen.



Camper op kreta

Per Camper Kreta ontdekken. Volgend jaar een unieke samenwerking met Villa Mertiza

Wij zijn in contact gekomen met Guus Vergnes. Hij en zijn vrouw Roela bieden campervakanties aan. Volgend jaar hopen wij een unieke samenwerking te hebben door twee weken aan te bieden, waarvan 1 week met de camper en de tweede in Villa Mertiza. Ik laat Guus en Roela hierbij aan het woord. Wil je meer weten over een campervakantie op Kreta? Neem een kijkje op www.camperopkreta.nl

Wij zijn Guus en Roela en hebben drie dochters. Dat we in 2007 naar Griekenland zijn verhuisd is niet zomaar. Roela is Griekse en de meiden hebben dus dubbele nationaliteit. Na 18 jaar Nederland wilden we wel eens heel wat anders. De keuze voor Kreta is gemaakt om de schoonheid en omvang van het eiland en de aanwezigheid van een grote stad met al haar voorzieningen (ziekenhuizen, universiteit, Nederlandse school). Er is het hele jaar door volop bedrijvigheid, hierdoor is het eiland ook in de winter springlevend!



Uniek

We zijn in 2008 het eerste en enige camperverhuur bedrijf van Kreta begonnen. Zelf wilden we graag het eiland verkennen, maar geen camper te huur! De aanleiding dus om ons bedrijf te starten.

Kwaliteit

Hoewel met de camper reizen betekent dat je voor avontuur kiest, wil je wel met goed materiaal de weg op. We hebben dan ook degelijke campers met sterke dieselmotoren die met gemak een heuveltje nemen.

Maar ook kwaliteit in onze communicatie met de klant. Snel en adequaat reageren op je vragen, niet enkel met standaard antwoorden. Duidelijke offertes en hulp bij het boeken van een vliegticket.

Je wilt graag weten bij wie je een vakantie boekt. Daarom staan al onze gegevens op de website.

Zowel ons adres in Nederland als dat in Heraklion.

Camper op Kreta is een handelsnaam van Candia Travel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer 01139421.

Persoonlijk

We bieden graag een persoonlijke aanpak. We halen je zelf op van het vliegveld, nemen ruim de tijd om alle aspecten van campergebruik met je door te nemen en zijn de gehele vakantie mobiel bereikbaar.

Gastvrijheid

We bieden Nederlandse management ervaring in combinatie met Griekse gastvrijheid. We spreken de taal en hebben vele contacten om je met raad en daad bij te staan.

column van de maand



EEN SUPER SENTIMENTELE COLMUMN

In onze duiventil komen gasten binnengevlogen om er een tijdje relaxed huis te houden. Eerst de koffers mee naar binnen, een drankje van het huis en dan de kamer zo schikken, dat het al snel voelt als een thuis. Dan weer even uitgevlogen om flessen water te halen en ander vocht voor bij de knabbels en babbels op het balkon. En weer terug in de til om of even bij te slapen of om weer uit te vliegen richting strand en boulevard. Dat gaat zo alle dagen en ik kijk er naar en geniet ervan. Maar ik weet en ook de gast weet, dat er aan dat in- en uitvliegen en einde komt. Dan worden de koffers weer ingepakt, verandert het thuis in gewoon weer een kamer en worden tenslotte de laatste waterflessen en de flessen met het andere vocht in de container gegooid. Geen knabbels en babbels meer. Er staat een auto klaar, al of niet met chauffeur en voor de laatste keer vliegt men uit.

De een doet dat zonder emotie, althans zichtbaar. Niet zelden is men gewoon van binnen een beetje blij dat er weer naar huis gevlogen wordt. De kinderen zien, de kleinkinderen, de hond, de kat of Pietje de zingende kanarie. Eigen bed, eigen stoel, eigen tuin. Prima. Maar eveneens niet zelden, merk ik, zie ik, hoor ik en voel ik de zware last van het afscheid. "Ik had nog graag een tijdje langer gebleven". Of "Het is omgevlogen. Maandag gewoon weer aan het werk, shit". "Heb je nog plaats de komende week? Nee, hoor, kan niet. Ik moet terug...helaas". Wij hadden jarenlang een uitdrukking: "Je lacht wel, maar je bent niet blij-hij". Dapper wordt er geglimlacht maar de ogen vertellen iets anders.

Een enkeling echter laat zich ongegeneerd gaan. "Tempo, Tempo!" roepen wij dan. Niet om deze gast zo snel mogelijk in een auto te duwen, nee. De doos met tissues, ze liggen naast de EHBO trommel, moeten snel ter plaatse zijn. Want de stromen tranen zijn nauwelijks in te dammen. Bij de afscheidskus zijn onze wangen kliederkletsnat. Die van de afscheidnemer zijn gewoon doorweekt.



Gisteren nam Thomas afscheid van ons. Thomas is een wijs knulletje van zes jaar, ongeremd in het leggen van contacten. Een open gezicht waarop allerlei vragen staan geschreven.

Gisteravond kwam hij voor het laatst de duiventil ingevlogen.

Met bijna lamme vleugeltjes van intens verdriet. Hij had afscheid

moeten nemen van zijn grote vriend Jorgos en zijn evenzo grote vriendin

Yanna, beide van Hotel Mirtos. Eenmaal geland op het terras begon hij te huilen met diepe uithalen.

Die scène had zich even daarvoor ook al afgespeeld bij Hotel Mirtos. Het "Tempomoment" herhaalde zich dus gisteravond. Het was zo aandoenlijk: "I i i hik wi hil niehiet nahaar huiuiuiuiuis!! Zijn ouders schetsten Thomas een reëel beeld. "Je kunt hier toch niet alleen achterblijven?" Na nog wat meer argumenten van de omstanders, zag Thomas een beetje in, een beetje maar, dat afscheid nemen onvermijdelijk was en dat je zo'n gevoel wel meer gaat krijgen als je ouder wordt. En dat de tijd dat je weer terug kan komen, onoverzienbaar ver weg ligt.



Ik heb echt oprecht te doen met mensen die afscheid moeten namen. Die een heerlijke tijd hebben gehad en zich met pijn in het hart moeten losrukken van een leven met alleen maar goede dingen. Als mijn vakantie in Griekenland ten einde was en ik terugmoest naar Nederland, dan voelde dat vaak alsof ik mijn geliefde moest verlaten. Erger nog, alsof mijn geliefde mij had verlaten en ingeruild voor iemand anders. En die andere was lelijker dan ik, minder slim, minder adrem. "Hoehoe kahan die dahat nouhou doehoeoeoen. Mijn hart liep vol bitter vocht. Overdreven? Natuurlijk. Kinderlijk? Nog erger dan kleine Thomas. Overgevoelig? Zeg maar gerust sentimenteel of steekje los. Maar het was wel zo.

En die bittere liefdespijn duurde in alle heftigheid een week. En dan zakte het af. In die eerste week herinnerde ik me per dag, per uur, wat ik waar, wat deed. Hoe het er uit zag, hoe het proefde en rook. Dit alles met het gezegde: "Vorige week om deze tijd...." vul maar aan. De week daarop begin ik met, "Twee weken geleden om deze tijd....." Maar het vervaagde. Het dagelijks leven slokte me weer op en ik ging gewoon verlangen naar een nieuwe liefde. Een nieuwe vakantie.

Kleine Thomas is, als het goed is, weer thuis. Daar gaat hij iedereen vertellen hoe fijn zijn vakantie is geweest in een duiventil op Kreta. Misschien vertelt hij ook wel over die duivenmelker die daar iedere morgen zit en die hij één keer per dag een knuffel kwam geven. En dan gaat hij gewoon weer spelen, gewoon zijn dingetjes doen.

In dit kleine mensje zit nou precies wat ik bedoel met afscheid nemen, heimwee hebben, maar ook het gewoon weer doorgaan. Je dingen doen.

Er stopt een taxi. Ik besluit deze column. Er komt een nieuwe gast binnenvliegen. Roekoe!!

Blote dames verpesten dure vakantie

(Bron: Bericht NOS Nieuws 31/7)

Op vakantie naar Griekenland, wat kan er misgaan? Een Servische vrouw heeft er niet van kunnen genieten. Haar dure vakantie werd verpest door twee blote meiden. Ze eist nu een schadevergoeding van de reisorganisatie. De twee dames zaten vaak poedelnaakt op het balkon van het appartement naast dat van het Servische echtpaar.

Overigens had haar echtgenoot er niet zo'n last van. Hij bleef vaak op het balkon hangen en wilde niet naar het strand of uitstapjes maken. Waar hij wel last van heeft, is een verrekke nek die hij opliep bij zijn pogingen de meiden nóg beter te bekijken.



Brand op Zuidoost Kreta professioneel geblust.

Hoog in de bergen bij Christos, Males en Selakano ontstond begin deze week een brand, die niet alleen door brandweerlieden met een randweerwagen geblust kon worden. Dus werd de hulp ingeroepen van blushelikopters. En dat leverde spectaculaire beelden op. De twee machines vlogen af en aan, vanuit zee, waar een mand werd gevuld met maar liefst 6000 liter water, naar de vuurhaarden. Er werd alleen overdag gevlogen. 's Avonds en 's nachts hebben de brandweerlieden op de grond hard gewerkt, zodat bij het krieken van de dag één helikopter met het nablussen kon beginnen. De schade is overigens behoorlijk groot. Het zal vele jaren kosten om het weer mooi groen te krijgen in dit mooie gebied.



Op de foto zie je de nablus helikopter richting zee vliegen, precies boven de kerk.

ER IS NOG PLAATS IN AUGUSTUS

Vraag, als je eventueel nog wilt komen op welke data wij nog ruimte hebben. Graag zoeken wij met je samen naar een betaalbare vlucht. Na ongeveer 7 augustus zakken bepaalde prijzen voor vluchten. En we kunnen zien of er eventueel last minutevluchten zijn.

menu van de maand

Vegetarische auberginerolletjes met 5 soorten kaas.

Dit gerecht is geïnspireerd op het voorgerecht dat we vorige maand kregen in restaurant "Portes" in Chania. De eigenaresse, de Ierse Susanna, was maar al te bereid om het geheim te verklappen; je kunt er mee variëren naar eigen smaak en inzicht, wat ik gedaan heb.

Voorgerecht: 8 rolletjes voor 4 personen



Ingrediënten:

Een mix van 5 soorten kaas
(geraspte feta, emmentaler, roquefort, Goudse kaas en boursin)
2 aubergines: de zijkanten eraf snijden en 4 plakken van ongeveer ½ centimeter afsnijden.

Voor de saus:

1 blikje tomatenpulp
1 rode peper
1 gesnipperde ui
3 tenen knoflook

Bereiding:

Leg de plakken aubergine 10 minuten in de oven, zodat ze zacht worden en makkelijker op te rollen zijn. Zet de oven op 160 graden.

De saus: doe een flinke scheut olijfolie in een hete koekenpan en knijp de 3 tenen knoflook er boven uit. Voeg ook de gesnipperde ui toe. Fruit dit even aan en doe dan de tomatenpulp en de stukjes gereden peper erbij.

Voeg zout, peper, peri perikruiden en de komijnpoeder en/of komijnzaadjes toe. Laat dit even sudderen. Voeg eventueel wat water toe.

Meng de verschillende soorten kaas. Met de boursin erdoor wordt het mengsel iets compacter en makkelijker te hanteren. Doe een eetlepel van het kaasmengsel in het midden van de aubergineschijven en rol ze op; een prikker erdoor en leg ze in een ovenschaal. Giet de saus er overheen, zorg dat de rolletjes onder de saus staan en laat het ± 20 minuten in de oven op 160 graden garen.



En dat was die dan weer. De nieuwe Nieuwsbrief. Als je het leuk vindt, stuur deze vooral door naar mensen die je kent. Graag noteren wij nieuwe abonnees. Wil je er van af? Mail ons even. Dan zorgen wij daarvoor.

Iedereen een heel mooie augustusmaand gewenst!
Hartelijke groet van Maria, Simon, Sacha, Paul en.. Dick Ridder.



ROOKVERBOD VANAF 1 JULI VAN KRACHT

Op noord Kreta zijn al veel boetes uitgegeeld. Op Zuid Kreta trekt niemand zich iets van het verbod aan.