

VILLA MERTIZA



Nieuwsbrief van april 2010

EXCUSES VOOR DE LATE ONTVANGST VAN DE NIEUWSBRIEF

Door allerlei zaken is het maken en verzenden van de nieuwsbrief nogal ernstig verlaat. Wij zijn pas rond de 20^{ste} maart gearriveerd i.p.v. eind februari. Daardoor hebben verschillende activiteiten vertraging opgelopen. Een van onze twee webmasters, Josha, is, toen de brief net klaar was vorige week, helaas opgenomen in een ziekenhuis. Hij is inmiddels herstellende en weer thuis. Enkele berichten in de Nieuwsbrief zijn een beetje gedateerd, waarvoor onze excuses. Hoe dan ook, VEEL leesplezier!!

AS het EFFE kan..

Tijdens het schrijven van de laatste teksten van deze brief is het duidelijk dat IJsland meer ellende veroorzaakt dan alleen financiële. De enorme gifwolk legt het vliegverkeer nu al enige dagen plat. Een van de Mirtosgangers had geluk en kwam een uur voor sluitingstijd aan op Schiphol. Daarna was alles hermetisch afgesloten. De eerste gast van Mertiza, die daarna zou vertrekken, hoopt maandag te kunnen vliegen. Inmiddels heeft een groep, die afgelopen vrijdag zou komen, geannuleerd. Gelukkig hebben wij maandag 26 april nog plaats voor hen. Maar hoe het zit met komende en gaande gasten morgen, dat moeten wij nog zien. Een wandelgroep, verdeeld over Hotel Mirtos en Villa Mertiza begint het nu toch ook spannend te vinden of zij morgen wegkunnen of misschien pas later in de week. As het effe kan...



Beste Gasten,

Vanuit zonnig Mirtos een heel hartelijke groet. Buiten zingen de vogels en binnen de emmers, de moppen, de zemen en sponzen van Maria. Samen met Cherry, de schoonmaakdame van Lambros, en Siemon wordt Villa Mertiza van top tot teen gekuist. Die kuisheid is bijna geheel gerealiseerd, dus we kunnen binnenkort onze eerste gasten ontvangen. En daarmee verklaren wij het seizoen 2010 voor geopend.



De openingswerkzaamheden in Mirtos zijn nog niet echt spectaculair te noemen. De boulevard is weliswaar netjes, maar de restaurants en de kafenijs doen het nog heel rustigjes aan.

Wij ontvingen op Goede Vrijdag j.l. een groep van de PCOB/NCRV, oudere gasten die met 18 deelnemers en een reisleader een groep vormen, die een week met Angela is gaan wandelen. Daarnaast hebben wij ook individuele gasten die het Paasfeest gaan meevieren. Ietsjes

verderop ontvangen wij ook nog een groep van 10 personen met mensen met een visuele handicap. Ook zij gaan wandelen met Angela. (nu pas na 26 april, vanwege de aswolken) En tenslotte is ook KaGe Travel weer van de partij. En zo wordt april een leuke mix.



Back in "town".

4 april heeft Sacha met een zachte landing Kreta weer weten te bereiken. Hij heeft het afgelopen winterseizoen in de Oranjerie in Roermond gewerkt. Maar een seizoen Mirtos is niet te versmaden. En daarom heeft hij besloten om ons nog een jaar terzijde te staan.

Zoover veranderd.

De beoordelingen zijn opnieuw geijkt. Dat betekent dat wij als Villa Mertiza naar 9,2 zijn verhoogd. En wij staan op de nominatie om wederom de Zoover Award te ontvangen. Wil je ons beoordelen? Wees welkom!

Tertsia herrijst.

Met man en macht heeft men gewerkt aan het herstel van de schade die vorig jaar november ontstond na enkele hoosbuien. Het ziet er nu al heel goed uit. De terrassen zijn opnieuw opgebouwd met niet alleen een stevige basis, maar ook evenzo stevige muurtjes, die bedekt zijn met mooie stenen. Het ziet er heel mooi uit. Zodoende hebben wij ons eerste drankje kunnen nuttigen aan het strand. Fantastisch dat het zo mooi is opgeknapt. De buurman van restaurant Blue heeft zijn zaken ook weer voor elkaar. Dus Tertsia kan weer gasten ontvangen. Wat er met de andere buur van Lambros en het grote restaurant even verderop gaat gebeuren is nog niet geheel duidelijk. Wij wensen iedereen in Tertsia een kali saison.



Nog maar 1 periptero open.

Naast Aladin had Heleni haar "pakje peuken imperium". Haar kiosk en haar voorraadkamer er tegenover zijn inmiddels geheel leeg. Heleni gaat, wat wij nu horen, aan de boulevard een kafenion beginnen. Het plan is het nieuwe pandje te betrekken naast Stella van Avri. Maar of dat echt door gaat, dat is nog niet bekend.

Yannis van restaurant Katherina heeft de opslagruimte inmiddels gehuurd en maakt er een soort van extra terrasje van. Wij zullen het zien.

BTW naar 21%

Griekenland heeft het niet gemakkelijk. Het moet heel snel een groot aantal bezuinigingen doorvoeren. Ook omdat nu waarschijnlijk Europa financieel gaat bijspringen. Wij merken er eerlijk gezegd niet heel veel van, dat het land in een misère zit.

Toch weten we wel, dat er mensen geen werk hebben of lastig aan de slag komen. De bouw ligt bijna stil en in de kassen gaan de tomaten soms rond de 30 cent per kilo over de toonbank. Er worden duidelijk ook minder

auto's verkocht. Dat is merkbaar. Maar in de supermarkten rijden nog talloze wagentjes volgeladen het parkeerterrein op. Het leven is wel wat duurder geworden. Daar moeten wij eerlijk over zijn. Maar over het algemeen valt het mee. Sigaretten en het drankje zijn duurder geworden. De BTW is van 19 naar 21% gegaan. Waar je het wel goed merkt is aan de pomp. Helaas hebben wij hier nu Nederlandse benzineprijzen. Lekker een Pandaatje huren, die is bepaald niet dorstig.

Toerisme in het nieuwe jaar

Het toerisme zal zeker de gevolgen merken. Wat wij hier en daar vernemen, is dat de boekingen zo rond de 10% lager liggen dan vorig jaar, wat ook bepaald geen goed jaar was. Wij van de Mertiza's hebben het goed. Wij hebben een behoorlijk aantal boekingen binnen, zeker nu voor de eerste drie maanden. En zo hopen we ook voor de periode daaropvolgend een mooi aantal gasten te mogen inschrijven. Mensen zijn na de witte, koude winter aan zon toe. En

waarom dan geen Griekenland. Het heeft nu de naam van instabiel te zijn. Financieel dan. Maar je loopt gewoon geen enkel risico dat je voor iets betaalt, dat je naderhand niet krijgt.

Wij kennen nog steeds het systeem van betalen bij aankomst. Niet eerder. Toch meegenomen.

Al met al hopen wij op een goed 2010. Het jaar wordt echt heel mooi als onze gasten weer met veel plezier bij ons zijn. En Griekenland? Dat komt er heus weer helemaal bovenop.



Column van de maand

PLENNEN

Een nieuw seizoen. Ieder jaar is het allemaal een beetje van hetzelfde. Maar dat is in ons geval dus: Leuk. Leuk om je voorbereidingen te treffen. Inkopen, schoonmaken, maar ook even pauze met een bakje leut en je bleke gezicht in de zon. Heerlijk weer met Maria, die haar glans in de donkere wintermaanden nog geheel heeft behouden. Over houdbaarheidsdata gesproken. Soppen, moppen, boenen, schrobben, boven- beneden-, buiten- en binnenboel, veilig in Maria's handen. En mensen als Cherry en Siemon moppen hun deuntje dapper mee, maar de tornado wervelt met ongekennde snelheid door het pand. En zo is het goed, ieder voorjaar opnieuw.

En het lijkt zo gewoon. Je komt, gaat starten, je draait, je sluit af, vertrekt, winterslaapt en na het onwennig ontwaken terug, starten draaien enzovoorts. En toch is dat niet vanzelfsprekend. Ik zal niet spreken over ongelukken die in kleine hoekjes zitten. Dat weten we met Maria in het verleden, maar al te goed. Die heeft haar zakje gips nog altijd in de kast staan, voor als ze weer een smakje maakt. En wij ons dan moeten bedenken hoe wij zonder haar de grote spic en span voor elkaar krijgen. Nee, die kleine hoekjes, daar passen we wel voor op.

Wij weten dat het werk dat we met zoveel liefde doen, ook op een dag wellicht niet meer mogelijk is. De centen die op zijn, de economie die ook ons treft. Wij hoorden onlangs van mensen die nog maar enkele boekingen hebben voor het nieuwe seizoen. Dat hou je niet lang vol, en al helemaal geen eeuwigheid. Het moet je dus ook meezitten.

Deze winter kreeg ik last van wat benauwdheid op mijn borst. Vooral buiten, waar het ijzig winters was. Als stevige roker dacht ik aanvankelijk aan mijn longen. Die zouden wel eens wat minder CO2 uitstoot nodig kunnen hebben. Zal ik minderen? Dankzij een goede, verstandige vriendin, ja die heb je soms gewoon in je voorraadkastje staan, ging ik op een vrijdagmiddag naar de huisarts, die mij vroeg waarom ik op vrijdagmiddag laat bij haar aankwam. Had ik dan niet iets eerder die klachten kunnen hebben. Was het verstandig om toch niet even naar de eerste hulppost te gaan? Ze vroeg zich dit hardop af, mij aankijkend, welk advies ik voor haar had... Nee dat gaat goed met die Nederlandse artsenerij. Maar twee uur later lag ik aan de intensieve hartbewaking van het als hotel uitzijnde Flevoziekenhuis in Almere.

Met een, naar men achteraf concludeerde: een schampschot van een infarct. En hartpatiënten komen in onze familie niet voor", piepte ik nog. Bleek na enkele dagen ook niet waar te zijn volgens mijn zus. Mijn opa had wel degelijk hartproblemen gehad. Fijn, zo'n familiedeskundige op afroep. Maar ik lag daar dus wel en kreeg mijn eerste medicatie, waar ik, volgens de alleraardigste broeder, nooit meer van af zou komen. Slikken maar en zien wat er gaat gebeuren. Maar ik moet wel begin maart in Mirtos zijn. Starten draaien, afsluiten....Zo hoort het toch? Zo moet het toch...? Zo ZAL het toch?

Zo zal niks. Zo gaat niks. Ja, als het allemaal goed gaat. Dan wel. Dan maak je plannen, dan plan je (spreek uit: plen je). Want plannen, dat doen we, kunnen we, moeten we, willen we.

Ik heb in het ziekenhuis gelegen, thuis gelegen, kreeg oproepen voor katheterisatie en voor een dotterbehandeling. Moest rust houden, stoppen met roken. En dat valt niet mee, als je het vleesgeworden Ruhrgebied bent. Maar het allerergste is, dat je een tijdje de energie hebt van een roestige oude batterij. En je de motivatie hebt van een levensmoeie koei in een afgegrazen weide. Trekken aan een dood paard was lucratiever, dan mij een bed uit te slepen.



In middels gaat het stukken beter, maar ik besef dat niets vanzelf is. Dat je dus ook verdomde dankbaar mag zijn, dat je weer dit heerlijke werk mag doen en je gewoon een kans krijgt het allemaal weer op te pakken. Ik schrijf dit vandaag, vlak voor Pasen. In de heilige week, die de Grieken de Grote week noemen. Waarin je een tijdje nadenkt over het feit dat niets vanzelf is. En juist in deze week krijgen wij het bericht van twee gasten die elkaar nooit kenden. Gewoon twee gasten, maar ook dat is niet zomaar gewoon. Beiden overleden zij deze week. Zomaar of niet zomaar. Veel te jong. Ben en Margriet. Wij zijn er even helemaal stuk van.

Leef vandaag, geniet vandaag. Het is zo Kretens. Het spreekt niet over vanzelfsprekendheid, het zegt iets over, vandaag. Nu leven, hier en nu. Stel niet uit, maar ook: "plen" niet zoveel.

En als je al verlegen bent om een klein leuk plan hebt, maak dan van iedere dag, een mooie dag.



Felicities voor Travel Slide

Het reisbureau Travel Slide op de luchthaven van Rotterdam is Reisbureau van het jaar in de provincie Zuid Holland geworden. Van harte. Ze dingen nu mee naar de titel Reisbureau van het jaar voor geheel Nederland.

Er zijn op de website van Travel Slide op dit moment helaas geen chartervluchten te zoeken. Het zogenaamde ITAC systeem, waar het bureau gebruik van maakt, voorziet daar nu niet in. Dat wordt door de mensen van Travel Slide wel betreurd. Je kunt ons altijd vragen een goede vlucht te zoeken. Wij kunnen dan bellen met Travel Slide. Men hoopt overigens snel ook chartervluchten op Internet te kunnen aanbieden.

Mei en juni en weer verder

Wij hebben in de tweede helft van de maand mei tot de 4^e juni nog plaats. En vanaf 11 juni is er volop keuze mogelijk. Weet dat onze hoogseizoenprijzen pas op 10 juli ingaan.



leuke vluchten

bij Sunweb

Vluchten van Amsterdam, Groningen en Weeze (bij Nijmegen/Venlo)

17 mei	8 dagen
17 mei	12/15 dagen
21 mei	11 dagen
28 mei	8 dagen
14 juni	12/14/22 dagen
21 juni	12 dagen
28 juni	12 dagen
2 juli	15 dagen

299,-

exclusief calamiteitenfonds/res. Kosten



German Wings nieuwe systeem

Deze luchtvaartmaatschappij die ondermeer vanuit **Keulen Bonn** op Heraklion vliegt hanteert sinds kort drie prijsklassen. De dure Flexklasse, waarbij je te allen tijde kunt veranderen laat ik even buiten beschouwing.

Voor ons gewone mensen is er keuze tussen de goedkope Basic, waarbij je alleen je vlucht boekt, zonder in te klaren bagage en luxe. Klasse Best heeft bagage inclusief, voorkeurstoel snack en een drankje.

17 mei heen en 28 mei terug (zonder extra kosten)

248 / 274

Basic / Best



TUI FLY korting van

20%

Vluchten af Dusseldorf /Keulen

Dus allerlei mogelijkheden om voor behoorlijk voordelige prijzen naar Kreta te komen. Hulp? Mail ons. Wij helpen je graag bij het zoeken van een goede vlucht.

Gasten helpen gasten

Vandaag geen Mertzagast, wel iemand die jarenlang heel graag in Mirtos is en er zelfs een website van heeft. www.mirtosreizen.nl : Ron Vos. Hij liet zich inspireren door de allerlekkerste garnalen Saganaki, en dat is volgens hem die van Lambros in Tertsia.

GARNALEN SAGANAKI

Benodigheden:

Voor 5 a 6 personen.

1 theekop olijfolie
800 gr middelgrote
garnalen (diepvries)
250 gr Feta
2 in stukjes gesneden
tomaten
1 bundel bosuitjes
1 rode paprika
4 teentjes knoflook
1 laurierblad
1 gesnipperde ui
1 dessertlepel suiker
zout en peper

Vorbereiding:

Kook de garnalen
geruime tijd tot ze rood
zijn en lekker zacht, giet
ze af in een vergiet en
spoel ze onder de koude
kraan af.

Hierna de garnalen pellen.



Fruit in een hoge pan de ui in de olijfolie, tot deze glazig wordt en voeg dan de tomaten, de uitgeperste knoflook, de paprika en de in kleine stukjes gesneden bosui, het laurierblad, de suiker, twee theekopjes water en peper en zout naar smaak toe.

Laat dit geheel 25 minuten koken, voeg dan de gepelde garnalen toe en laat het geheel nog vijf minuten doorkoken.

Schep alles in een aardewerken schaal en leg er de in blokjes gesneden feta op.
Stel de oven in op 250 graden en bak het gerecht in 10 minuten gaar.

Het geheel blijft vochtig, dus serveer met stokbrood om dit in de overgebleven saus te deppen.

RON BEDANKT!!



recepten.nl, van vis krijg je nooit genoeg

Het woord "Saganaki" is een verkleinwoord van "Sagani". Dat is van oorsprong een vispan met 2 oren, een beetje te vergelijken met een Paëllapan.

Tot de volgende nieuwsbrief. Dan weer lekker op tijd en met volle energie.

Hartelijke groet, Maria, Siemon, Sacha, Dick, en verder uiteraard nog Paul, Josha e.v.a.